

## **Jaarverslag Stichting " Kids Say No " 2012**

### **Wie zijn wij en voor wie**

Stichting "Kids Say No" is een landelijke stichting, opgericht in oktober 2011, ten behoeve van mishandelde en misbruikte kinderen in Nederland in de leeftijd van 3 tot 16 jaar. Deze stichting draait geheel op vrijwilligers, er zijn geen betaalde krachten in dienst. Alle inkomsten worden besteed aan de activiteiten voor de kinderen. De stichting heeft de Anbi-status, wat inhoudt dat giften aan deze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

### **Waarom**

Stichting " Kids Say No " vervult wensen van mishandelde en misbruikte kinderen omdat zij uit ervaring weet dat het vervullen van een wens een helend effect heeft op hen. Het geeft deze kinderen de moed weer om kind te zijn en het vertrouwen in mensen te herstellen. Een fijne ervaring, het vervullen van een wens, dat kan dan een grote bijdrage leveren in de weg naar herstel...

### **Activiteiten**

De activiteiten van Stichting " Kids Say No " worden mogelijk gemaakt door middel van ontvangen giften of diensten. De uitvoering gebeurt waar mogelijk samen met andere betrokken organisaties, die misbruikte kinderen begeleiden en opnemen. De wensen van individuele kinderen worden vervuld door een beroep te doen op de bereidheid van personen, instellingen of ondernemingen. Het gaat bijvoorbeeld om het meetrainen met een bekende voetballer, samen met een bekende radio-DJ een programma maken of meerijden in de vrachtwagen.

Daarnaast zijn er ook groepsactiviteiten. Zo wordt er jaarlijks geld ingezameld voor een dagje uit met de kinderen en hun ouders of begeleiders.

Bij voldoende financiële middelen kan dit ook resulteren in een bezoek aan een recreatiecentrum of pretpark.

Voorafgaand de uitvoering van een wens, is dmv overleg goedkeuring verkregen van de ouder(s), verzorger(s) of instelling.

Omwille van privacy van het kind of ouder(s) zal Stichting " Kids Say No " nimmer publicaties plaatsen of dan wel medewerking verlenen aan het plaatsen bij derden, waarbij de privacy van het kind of ouder kan worden geschaad.

### **Organisatie**

De Stichting is ontstaan door vrijwilligers die zich hebben ingezet voor kinderen die misbruikt of mishandeld zijn. Deze vrijwilligers hebben de krachten gebundeld en vormen nu het bestuur van de Stichting. Uiteraard zijn de antecedenten van de betrokken vrijwilligers zorgvuldig onderzocht en zijn alle vrijwilligers verplicht in het bezit van een Verklaring omtrent gedrag (VOG). De bestuursleden die in de stichting deelnemen zijn:

Anita Laterveer                      Hellen van den Kerkhof

Renate Wijnands                      Adrie van den Kerkhof

In het eerste jaar van het bestaan van deze stichting zijn er al 13 wensen ingediend, waarvan er 8 in 2012 tot uitvoer zijn gebracht. De overige 5 wensen worden naar verwachting voorjaar/zomer 2013 gerealiseerd.

Diverse sponsors stellen goederen en/of diensten beschikbaar, maar een wens als bijvoorbeeld: "Zwemmen met Dolfijnen", daar is geld voor nodig!

Ook worden er gezinsactiviteiten gepland. Want ook het gezin (ouders, broertjes en zusjes) lijdt door schaamte en onmacht onder het misbruik/ de mishandeling van een gezinslid.

Om een wens zo compleet mogelijk te maken wordt geprobeerd om de kinderen een tastbare herinnering aan deze dag mee te geven d.m.v. een aandenken of cadeautjes. Vaak kan dit gesponsord worden, maar ook wordt dit wel eens uit eigen middelen aangeschaft. Daarom is iedere financiële ondersteuning zeer welkom!

Op de website: [www.stichting-kids-say-no.nl](http://www.stichting-kids-say-no.nl) is o.a. een overzicht te zien van de wensen die in 2012 in vervulling zijn gegaan. Voorbeelden: Koken met een chef-kok, fietscrossen met een bekende BMX-fietscrosser (Nederland, Europees en Wereldkampioen!), Paardrijles van een bekende dressuurruiter (deelnemer aan Paralympics 2012!), fotoshoot, en zwemmen met dolfijnen.

Ook verslagen van de gezinsactiviteiten zijn op de website te vinden. De stichting heeft een eigen Hyvespagina en Facebookpagina.

## **Activiteiten van Stichting " Kids Say No " 2012**

### November 2011

Heeft er in Katwijk een presentatie plaats gevonden om de stichting bekend te maken bij media en pers, maatschappelijke instanties en andere stichtingen die met seksueel misbruik en mishandeling te maken heeft. De presentatie van de stichting is goed bezocht.

### December 2011

Heeft er in Soesterberg een benefietconcert plaatsgevonden, waarvan de opbrengsten door de organisatie (levensliedzanger en André Hazes imitator: Ruud Zeumers) aan de stichting zijn gedoneerd. Hiervan is de eerste gezinsactiviteit (bowling met aansluitend steengrillen) gefinancierd.

### Januari 2012

Op 14 januari is er op RTV Katwijk een 12 uur durende marathonzending geweest. Dit om naamsbekendheid te krijgen en om sponsors te bereiken en vooral ook om misbruik/mishandeling onder de aandacht te brengen. Onder andere de ouders van het, door haar buurman, vermoorde meisje Milly Boele hebben aan deze uitzending meegewerkt. Op deze Marathonzending zijn veel reacties binnen gekomen en is goed beluisterd geweest in Nederland.

### Februari 2012

Is er een drive-in-show geweest van internetradiozender "Studio Rovako", georganiseerd in Wildervank, waarvan de opbrengsten naar "Kids Say No" gingen.

## Maart 2012

Op 31 maart 2012 was de vervulling van de eerste Kinderwens van Stichting Kids Say No is een feit, en was grandioos!

“Eens een keer willen koken met een echte Chef-kok” klonk het bij de aanmelding en dit is grandioos ingevuld met samenwerking van Restaurant Dartel gevestigd in Kloksteeg 13 te Leiden ging de wens al in wegens het meehelpen met de voorbereidingen om uiteindelijk te eindigen met het bereiden en het opdienen van een 6 gangen menu voor de ouders!

Onderlinge samenwerking (kind/restaurant) is wel zo goed verlopen dat bij afscheid al zekerheid is gegeven door het restaurant, dat mocht een stageplek nodig zijn tijdens de opleiding deze al verzekerd is! Eenmaal weer thuis was de wens echter nog niet afgelopen en werd vanuit de stichting ook nog 3 kookboeken aangeboden en een Ajaxpakket. De kokskleding die deze dag aanwezig was mocht gehouden worden.

## Juni 2012

Zaterdag 2 juni is de tweede bij Stichting " Kids Say No " ingediende wens tot uitvoer gebracht. Een kleine meid van een turf hoog die heel graag haar idool Robin van der Kolk wilde ontmoeten en van hem een training wilde krijgen. Een jongen die in de laatste weken toch wel wat aansprekende titels heeft behaald nl. Nederlands, Europees en Wereldkampioen fietscross. Een mooi mens... hoe hij afgelopen zaterdag 2 juni de wens van dit meisje vervuld heeft, daar kunnen we alleen maar respect voor uitspreken. De manier waarop Robin hier mee omging. Onze dank gaat zeker ook naar zijn vader toe, die voor ons lekkere koffie had en de kleine meid nog even wat moed heeft ingefluisterd achter de auto en de trike...(want het was toch best nog wel eng)

Ook heel veel dank aan Bas Vermeer en Marcel de Frel van COBB die het vervoer met de trikes hebben verzorgd naar Heiloo, en voor het feit dat we gebruik mochten maken van hun locatie...en Esther Vermeer die de broodjes heeft verzorgd toen we terug kwamen. Deze wens heeft een behoorlijke indruk achter gelaten ...We zijn blij dat we dit kunnen doen en zo'n dag als vandaag maakt dit gevoel alleen maar sterker. Je met je volle hart inzetten voor kinderen die vaak niet worden gezien of gehoord en gelukkig kunnen we dit doen met hulp van sponsors en personen die dat zelfde gevoel hebben.

## Juni 2012 Gezinsuitje

Wordt het eerste gezinsuitje van Stichting "Kids Say No " georganiseerd. Er rond de vijftig genodigden aanwezig om 1,5 uur te bowlen en daarna te gaan steengrillen. De gezinsactiviteit vond plaats in SportCity Bowling te Leiderdorp. Het gezinsuitje is door de kinderen en de familie zeer goed ontvangen. De kinderen vonden het prettig dat zij met lotgenootjes konden spelen en zich niet hoefde te schamen. Door de ouders werd het als zeer positief ontvangen dat zij met andere ouders over misbruik/mishandeling konden praten.

## Augustus 2012

Is er een Sponsorrit georganiseerd door de Flying Eagles MC uit Oude Pekela, waarvan de opbrengst naar "Kids Say No" gingen.

## 19 Augustus

Drie aanmeldingen kreeg de stichting binnen waarop stond om een keer een dolfijn te mogen aanraken en het liefst er mee te mogen zwemmen! Geen gemakkelijke opgave gezien het feit dat we er gelijk drie hadden met dezelfde wens. Normaal voeren we een wens individueel uit, maar dit was ook voor de stichting een uitdaging om het gezamenlijk te doen na overleg met de ouders. En zondag 19 augustus was het dan zover. Om 10.30 uur werden de kinderen verwacht met hun ouders in Dolfinarium Harderwijk. De kinderen werden ontvangen door het bestuur van de stichting met een ballon van een dolfijn en een lekkere zak snoep voor die dag. Bij een kop koffie en fris voor de kinderen werd er uitgelegd wat de dag een beetje zou inhouden ... maar nog niets gezegd over de ontmoeting met de dolfijnen wat in de middag zou plaatsvinden.

Na leuke en mooie dingen bezocht te hebben van dolfijnen met hun jongen en andere soortgenoten en een show was de tijd aangebroken voor de officiële wens uitvoering! Het was mooi om te zien toen de trainer van de dolfijnen ons kwam ophalen en bekend werd gemaakt aan de kids dat hun wens tot uitvoering kwam. Een Dolfinariumpas kregen de kinderen als ketting omgehangen en toen werden we naar een ruimte gebracht om een introductiefilmpje te zien over de dolfijnen. Na het filmpje was het moment aangebroken ... hun ontmoeting met een dolfijn. Ieder kind kreeg apart de tijd om met de dolfijn door te brengen en het was hartverwarmend om te zien hoe dit in zijn werking ging en hoe de trainers dit hadden voorbereid en hadden ingedeeld voor de kinderen. Hun ontmoeting bestond uit het aanraken van de dolfijn, eten geven en zelfs opdrachten uit te laten voeren.

De gezichtjes van de kinderen spraken boekdelen en je kon voelen en zien wat dit met ze deed. Na de afloop van de ontmoeting met een dolfijn en nadat de kinderen met hun ouders hadden gegeten is alles op een gezellige manier afgesloten met superleuke cadeaus van dolfijnen. Wij van het bestuur en de ouders hebben een zeer mooie en emotionele ontmoeting gezien tussen kind en dier ... die hopelijk een grote bijdrage kan leveren in de weg naar herstel.

## September 2012

Is er een Sponsorrit georganiseerd in Noord-Holland door D. Ploeger , waarvan de opbrengst naar "Kids Say No" ging.

Wordt er door de Winkeliersvereniging Hoornesplein in Katwijk een feestmiddag georganiseerd voor jong en oud. Stichting " Kids Say No " is uitgenodigd om op deze middag om aanwezig te zijn met een stand met informatie over de werkwijze van de stichting en informatie over misbruik/mishandeling bij kinderen. Verder wordt er op deze middag ook acties gedaan om geld in te zamelen voor de stichting.

## Zaterdag 29 september

Toen wij van het bestuur het kind gingen ophalen met haar moeder en wij aanbelde was zij verbaasd dat wij aan de deur stonden en die werd ook weer gelijk dicht gedaan vanwege de schrik. Het kind zelf dacht dat zij met haar oma en mams naar de " Haagse Markt" gingen.

Allereerst ging zij naar Beauty Salon Glow, waar zij een heuse Beauty " kinder " behandeling

kreeg en vervolgens een " kinder " make-up kreeg. Vanuit daar gingen wij naar Kapsalon Haarzaak waar de lange haren op een hele mooie manier tot een hele stoer opgestoken koppie werd gedaan....wij hebben met bewondering zitten kijken hoe dit in zijn werk ging en wat was het gaaf toen het klaar was. Toen was de tijd aangebroken dat de wens van haar ook werkelijkheid ging worden ...dus op weg naar Studio Ronkes Fotografie. Het bestuur had gezorgd dat daar drie super mooie en stoere sets kleding hingen en coole schoenen stonden wat door Alice Mode super was geregeld...en wat paste alles van kleuren bij haar.

Op de set ( studio ) was het net of daar een volleerd fotomodel stond...wat was het leuk om te zien hoe zij dit alles oppikte en je kon zien dat dit haar wens was. Er is een hele mooie fotoshoot gemaakt van haar op een mooi respect volle manier door de fotograaf. Vanuit de fotostudio werd zij opgehaald door Hans Boom met een zeer gave oude Buick om zich samen met haar mams te laten brengen voor een lunch naar restaurant De Zwaan en daarna naar haar woonplaats waar de afsluiting zou plaats vinden van deze dag! Zoals iedere wens vervulling sluiten wij de dag af van de stichting met cadeautjes wat met de wens te maken heeft gehad. Ze was bijzonder verrast wat zij kreeg en was verschrikt toen haar laatste pakje een mooie roze digitale camera bevatte en wat beschikbaar was gesteld door Olympus. Voor ons als bestuur was het weer een mooie wens uitvoering voor een GROTE KLEINE KANJER...en we hopen dat het voor haar een mooie herinnering zal zijn en waar ze met heel veel plezier op terug kan kijken.

## Oktober 2012

Zaterdag 13 oktober ging het bestuur van Stichting " Kids Say No " de zevende wens vervullen van een jonge dame van negen jaar! Drie maanden terug kreeg de stichting een mail binnen voor een meisje met een wens aanvraag. Na het gesprek met de ouders kwam het een beetje er op neer om haar beetje een boost te geven omdat zij heel minderwaardig over zichzelf dacht.

Omdat het bestuur toch bezig was met een andere wens van een fotoshoot besloten de ouders dat het voor hun dochter ook wel leuk was om zoiets te doen. En afgelopen zaterdag kwam het ook uit dat de ouders de juiste keuze hadden gemaakt. De jonge dame was al opgestaan om zes uur in de ochtend en had de ouders constant gevraagd of het al half tien was. Toen wij van het bestuur het kind gingen ophalen met haar moeder en wij aanbelde was de vreugde boven op de galerij al te zien en waren we zeer welkom!

Allereerst ging zij naar Beauty Salon Glow, waar zij een heuse Beauty " kinder " behandeling kreeg en vervolgens een " kinder " make-up kreeg. Na afloop van haar bezoek kon zij uit een rek met oorbelletjes iets uitzoeken en daar was ze helemaal gelukkig mee. Vanuit de salon gingen wij naar Kapsalon Haarzaak waar we een zeer warm welkom kregen van haar persoonlijke kapster Daphne. De korte haren van de jonge dame werden verwerkt tot een zeer stoer kapsel ...ook nu zat het bestuur weer met bewondering te kijken hoe dit in zijn werk ging en wat was het gaaf toen het klaar was. Toen was de tijd aangebroken dat de wens van haar ook werkelijkheid ging worden een opkikker om haar zelfvertrouwen wat op te vijzelen ...dus op weg naar Studio Ronkes Fotografie. Heel onzeker kwam zij binnen en had zeker even de tijd nodig om aan alles even te wennen. De fotograaf pakte dat onmiddellijk gelijk op en er werden eerst proef foto's gemaakt met haar eigen kleding. Al gauw zag zij de stoere sets kleding hangen en de super goudkleurige schoenen wat door Alice Mode weer super was geregeld...en wat helemaal paste bij het kind.

Op de set ( studio ) toen zij de kleding had aangedaan was het weer prachtig om te zien dat zij er plezier in had en je die ogen in dat mooie kopje zag fonkelen ...het was goed! Dit was niet alleen bij haar te zien maar zeer zeker ook bij haar mams het deed hun beiden goed! Er is een hele mooie fotoshoot gemaakt van haar op een mooi respect volle manier door de fotograaf. Vanuit de fotostudio werd zij opgehaald door Ruud met een zeer gave oude Buick om zich samen met haar mams te laten brengen voor een lunch naar een restaurant en

daarna naar haar woonplaats waar de afsluiting zou plaats vinden van deze dag. Ze was helemaal onder de indruk van de auto en die werd ook grondig helemaal nagekeken en het wit leren dak was helemaal te gaaf. zei ze! Zoals iedere wens vervulling sluiten wij de dag af van de stichting met cadeautjes wat met de wens te maken heeft gehad. Ze was bijzonder verrast wat zij kreeg allemaal en was verschrikt toen haar laatste pakje een mooie blauwe digitale camera bevatte en wat beschikbaar was gesteld door Olympus. We werden uitvoerig bedankt door de ouders en de jonge dame en het was duidelijk om te zien het had haar goed gedaan!

## November 2012

Om deze wens invulling te geven werd de stichting bijgestaan door Dressuur en Africhting Erik Vlieland, Glasten Krapels en Roy Vendeloo, en waren we van harte welkom op de manege in Leimuiden. Zaterdag 3 november rond 11.30 uur was het dan zover en werd met ieder onder het genot van een kop koffie of thee eerst even kennism gemaakt. Aan de jonge dame waar de wens voor was, werd gevraagd wat zij al wist en of kon met betrekking tot paardrijden en wat zij vandaag zou willen leren of wat haar verwachting was van vandaag. Nog enigszins wat zenuwachtig, liet ze eigenlijk weten de dag gewoon over haar heen te laten komen, en wel zien wat er gaat gebeuren.

Eenmaal de koffie en thee opgedronken, werd eerst gestart met een rondleiding over de manege. Deze was best indrukwekkend, enerzijds vanwege de oppervlakte met stallen / boxen en de buiten- en binnenrijdbak maar anderzijds ook vanwege de grote van de paarden! Hier stonden geen Shetlands, of pony's, nee echte paarden met een schothoogte van om en nabij de 1.84m!

Voor ons als bestuur al indrukwekkende hoogtes om zo tegen een paard op te kijken, laat staan voor de jonge dame waarvoor de wens vandaag was, waarbij het ook nog de bedoeling was dat ze er op ging rijden! Maar voor het zover was dat er gereden kon worden stonden er uiteraard ook nog andere aspecten op het programma wat met paarden van belang is zoals verzorging. Allereerst werd dus gestart met het verschonen van enkele boxen, of te wel het uitmesten.....Echter hoefde ze dat niet alleen te doen en werd ze bijgestaan door Erik zelf dus die klus werd snel geklaard. Tussentijds werden de paarden even gestald in de "was box", en bij het paard "Picasso " moesten ook nog de manen worden geknot. Dat lijkt simpel maar is toch een aparte techniek om er een mooi knotje van te maken maar eenmaal voorgedaan (eerst vlechten en elastieken, dubbelvouwen en weer elastieken, en dan knotten en weer elastieken) had ze de slag al snel te pakken.

Maar alleen mooie manen was niet genoeg, dus kreeg Picasso ook nog even een uitgebreide borstelbeurt en kon daarna eigenlijk zo de 'showroom' in! Daarna was het voedertijd, en kwam eigenlijk wel goed uit want ook onze magen begonnen te knagen dus konden we beginnen met ieder aan een heerlijke lunch. Na de lunch was het dan zo ver, het hoofdstuk PAARDRIJDEN was aangebroken! Eerst kregen we een demo te zien van Erik met dressuur op een zwarte hengst met de naam Whizz. Tijdens de demo veel uitleg aan de jonge dame hoe je stuurt, allerlei wisselingen aangeeft met veel vakjargon. Voor ons abracadabra, voor de jonge dame begrijpelijk taal.....maar machtig om te zien hoe een paard van ruim 1.80m en 750 kilo het ene pasje afwisselt met het andere pasje, versnelt en vertraagt alsof je simpelweg gas geeft en weer remt zoals je in de auto doet.....

Na de demo was het dus de beurt aan de jonge dame en zonder blikken of blozen nam ze simpelweg plaats in het zadel op "grote Whizz"! Alleen dat al was om je petje af te nemen, en het ging haar wbt het rijden zeer goed af! Na Whizz kregen we een heuse kuur met muziek te zien van Glasten op zijn paard Fillia h dvb en het was schitterend om te zien hoe zij beide een eenheid waren om op muziek allerlei figuren te verrichten ala Ankie van Grunsvan.

Het ziet er zo eenvoudig uit, maar wetende dat er maanden zo niet jaren aan trainen aan vooraf gaat was het grote klasse! Na de kuur mocht de jonge dame ook plaatsnemen op dit paard en hoewel Fillia h d'vb slechts een decimeter kleiner is dan grote Whizz, zat ze nog steeds op grote hoogte en ging het haar reuze goed af en was het genieten voor haar gezien de big smile waarmee ze rond reed! Echter na diverse rondes in de bak, werd het toch tijd om af te stijgen en volgde nog de verzorging wat een paard nodig heeft nadat het zich heeft ingespannen (wassen/uitzweeten etc.). Toen de paarden eenmaal weer terug in de box waren, werd de dag afgesloten met een BBQ voor ieder, waar zowel Erik als Glasten de jonge dame nog verrasten met een ingelijste foto van ieder op hun paard in "actie".

Ook vanuit de stichting, werd zoals gebruikelijk de wens afgesloten met diverse cadeautjes waaronder een dekbedovertrek met paardenprint, en een paardenhanger / ketting. Voldaan, en met een BIG SMILE werden Erik, Glasten en Roy bedankt voor hun medewerking, en kon worden teruggekeken op een fantastisch wensuitvoering!

### December 2012 Gezinsuitje

Op 9 december wordt het tweede gezinsuitje van Stichting "Kids Say No " georganiseerd. Het tweede gezinsuitje wat door de stichting was georganiseerd was een groot succes! Er zijn rond de zestig genodigden aanwezig. De gezinsactiviteit vond plaats in Katwijk.

De kinderen konden naar hartenlust geschminkt worden en Clown Pom-Ti-Dom die aanwezig was en de kinderen van hele mooie ballonnen heeft voorzien o.a. van bloemen, hondjes en mooie harten. Heel veel dank naar Pandora Entertainment / Feest & Funshop om dit mogelijk te maken voor de stichting. De middag is afgesloten met lekker eten en voor al de kinderen en ouders was er een cadeautje aanwezig.

In de pers is er veel aandacht geweest door kranten en andere media o.a. een interview verschenen in het weekblad "Vriendin", en in 't Groentje (weekblad regio Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede), Katwijk Speciaal, Katwijkshe post en diversen radio interviews bij RTV Katwijk.

Het bestuur van Stichting " Kids Say No " heeft het afgelopen jaar 2012 als zeer positief ervaren en heeft de doelstelling wat zij voor ogen hadden bereikt.